



Donderdag 19 november 2009

Hiero een berichtje van Zwarte Piet. In paniek, want hij zoekt een leuk behangetje...

Oo kom er eens kijken
Wat ik in het kamertje vindt
Is zo versleten, ach die arme Sint!
De kamer verbleekt, de muren heel raar
Behang zit vol vlekken en scheuren ja waar
Het valt van de muren is oud bovendien
Ik zoek nu wat anders een meter of tien

Oo kom er eens kijken
Wat er in mijn kruiwagen zit
Een heel klein paneeltje, 't is nog helemaal wit
Oh help mij toch met verf en met kwast
Dan is de Sint blij en heel erg verrast
Een kunstwerkje kleurig en origineel
Vormt samen een heel leuk geheel

Beste kinderen, meesters en juffen van it Lemieren,

Dat is me toch wat...

Wat een rommeltje is het in de werkkamer van Sinterklaas. Zo kan Sinterklaas toch niet werken? Steeds moet de Sint tegen dat oude versleten behang aankijken. Het kan echt niet meer, het is geen gezicht. Bij het lezen van jullie verlanglijstjes wordt de Sint steeds afgeleid omdat hem dan weer een vieze vlek of rare scheur opvalt.

De Behangpiet heeft al opdracht gekregen om de kamer opnieuw te behangen. Maar dat valt ook nog niet mee! Wat is dat spul duur zeg! En ik heb ook nogal wat nodig! Maar misschien kunnen jullie me helpen? Jullie hebben thuis vast nog wel wat rolletjes behang liggen. Jullie ouders hebben vast wel wat over omdat teveel hadden ingekocht bij het inrichten van jullie slaapkamertje...

En dan nog iets!

Als het nieuwe behang in de werkkamer van Sint geplakt is, dan kan Sints kamertje ook nog wel wat leuk ingericht worden met kleurige schilderijtjes. Willen jullie die voor ons maken? Dan zoeken we de mooisten uit en geven die aan Sint cadeau op zijn verjaardag.

Maar voordat we de leuksten uitzoeken, mogen jullie je schilderijtje in school 'opzetten' en wie weet kom ik, samen met de kluspieten, langs om er wat bij te leggen...

Alvast heel erg bedankt!

De Behangpiet



Op **woensdagmorgen 2 december**, als de kinderen om **8:30** gaan kijken wat Piet bij hun schilderijtje heeft gelegd, zijn ook de ouders van harte welkom om met hun kinderen mee naar binnen te gaan. Ook voor de ouders is er wat lekkers en uiteraard koffie en/of thee.

Op **vrijdag 4 december** komen Sint en Piet op it Lemieren! Zo rond de klok van half negen verwachten wij jullie allemaal op het schoolplein.

Sint en Piet zijn tot ongeveer 10:15 uur bij de kinderen van groep 1 en 2 in het lokaal. Daarna mogen de kinderen van deze groepen naar huis.

Sinterklaas en zijn knecht zijn vanaf half 11 tot half 12 in het lokaal van groep 3 en 4. Ook deze kinderen zijn daarna vrij van school.

De groepen 5 t/m 8 vieren het Sinterklaasfeest 's ochtends in de eigen groep d.m.v. het lootje trekken. Voor plusminus 3.50 euro wordt een cadeautje voor een klasgenoot gekocht. Een kort gedicht hoort er natuurlijk bij. En leuk inpakken zou helemaal te gek zijn!

's Middags is er voor de kinderen van groep 5 t/m 8 een bijzonder Sint-Nicolaasprogramma.



We hopen op een geslaagd Sinterklaasfeest!