



Hoe viert juf haar verjaardag.....

Voor zowel juf als de kinderen, is de verjaardag van juf een bijzonder feest.

Reden temeer om er een leuke ochtend van te maken.

De ervaring heeft geleerd dat een ochtend feest voor vrijwel alle kleuters lang genoeg is.

Welke mogelijkheden ik heb gebruikt om dit tot een bijzonder feest te maken, zal ik hier beschrijven.

Eerste mogelijkheid :

De kinderen mogen verkleed op school komen, als ze dat willen.

In de klas hangen overal genummerde ballonnen gevuld met confetti. In elke ballon zit ook een briefje met een opdracht.

De kinderen komen in de kring die voor deze gelegenheid wat ruimer is opgezet.

Natuurlijk gaat de leerkracht eerst de kring rond om de verkleedkleden te bekijken.

Daarna neemt juf plaats op de versierde stoel en gaan we beginnen.



Een van de kinderen mag een ballon met nummer 1 erop doorprikken. Even zoeken naar de opdracht en deze voorlezen.

Van tevoren heb ik de klas ingedeeld in vier of vijf groepjes.

De opdrachten die erin zitten zijn:

- Zingen voor de juf
- Tijd voor cadeautjes.....spannend!
- Even wat lekkers.....
- Opdracht voor het groene groepje: Wie gooit de meeste ballonnen om?

Als een groepje de opdracht heeft gedaan, mag degene die de winnaar is het eerst een prijs uit een mandje zoeken, daarna de tweede, en zo verder totdat het hele groepje een prijsje heeft uitgezocht.

- Opdracht voor het gele groepje: Darten: wie gooit de meeste punten. We darten met een klittenbandspel.
- Bij een verjaardag hoort taart. Dat gaan we nu maken.....

Elk kind gaat nu op de knieën voor de eigen stoel zitten. Op die stoel komt een servet als tafelkleed en een papieren bordje. Op elk bordje komt een plakje cake. Daarna krijgt iedereen op het bordje de volgende dingen: kaarsje, parapluutje, wat snoepjes en slagroom.

Daarna mag iedereen het plakje cake versieren. Als dat klaar is, gaat iedereen midden in de klas zitten, steekt juf de kaarsjes aan.....

licht uit.....kaarsjes uitblazen en lekker genieten van het zelfgemaakte taartje. Elk jaar weer een groot succes!

- Opdracht voor het rode groepje: Wie blaast de bellen het verst?
- Opdracht voor het blauwe groepje: sjoelen; wie gooit de meeste stenen in de vakjes?
- Stoelendans voor iedereen
- Opdracht voor de oranje groep: Ballen in de mand gooien
- Jan Huigen in de ton met elkaar is altijd dikke pret
- Juf leest een verhaaltje voor

En dan zit de morgen erop! De klas ligt gezellig vol confetti.....

Deze manier is me altijd erg goed bevallen. Voor sommige kinderen was het echter wel eens een lange zit.

Daarom ben ik nu overgestapt naar de volgende manier.



Tweede mogelijkheid:

De kinderen die dat willen, komen verkleed op school.
Ze nemen plaats in de kring en juf bekijkt uitgebreid de verkleedkleden.
Dan neemt ze plaats op de versierde stoel en gaan de kinderen zingen.
Na het zingen mogen de kinderen een cadeautje overhandigen.

Vervolgens worden de kinderen in vijf groepen verdeeld.
Er staan vier groepjes tafels in de klas. Een groepje vertrekt naar het zoldertje.

Aan de tafels wordt het volgende gedaan:

- Chipsketting rijgen van ronde chips aan een aardbeiveter of dropveter
- Cake versieren; kaarsje erop, slagroom, hagelslag, parapluutje, etc., wat drinken erbij en dan lekker smullen.....



- Kleuren: een verjaardagshoed voor juf. Op het papier staat een uitvergroot hoofd van juf.



- Van een cirkel een hoofd maken. Een rondje erin prikken en daar een roltong doorheen doen...
Als de kinderen later naar huis gaan, mogen ze het gezichtje voorhouden en op de roltong blazen.



- Op het zoldertje wordt een puzzelwedstrijd gedaan: wie maakt de meeste puzzels? Ook kunnen ze een ballenspelletje doen: Gooi zo veel mogelijk ballen in de mand.



Andere mogelijke opdrachten kunnen zijn:

- Een hoofdje maken voor op een rietje, twee gaten, rietje erdoor en drinken maar
- Ballon van karton versieren met confetti, deze ophangen aan het plafond

- Spekkie-happen: aan een koord hangen allemaal spekjes. Probeer met je handen op de rug een op te eten
- Kartonnen beker versieren met stift. Als het klaar is, krijgen de kinderen er drinken in

Aan het eind krijgt iedereen nog een gezellig zakje mee naar huis.....



Natuurlijk zullen er nog heel veel andere mogelijkheden zijn.
Regelmatig hoor ik van meester en juffendagen. Misschien ook een leuke optie.

Ik houd me aanbevolen voor andere tips en suggesties!

Het was in ieder geval een hele leuke en gezellige verjaardag waar de kinderen maar ook juf van hebben genoten.