



We gaan uit eten.
We kleden ons mooi aan zodat we er netjes
uitzien.



In het restaurant wijst de ober waar we kunnen gaan zitten.
Er moeten genoeg stoelen aan de tafel staan.
De ober zegt: "Neemt u hier maar plaats".
De tafel ziet er gezellig uit. Er staan bloemen en twee potjes met zout en peper.



De ober geeft iedereen een menukaart. Daarop staat wat je kunt kiezen om te eten. Dan vraagt de ober wat iedereen wil drinken. Dat schrijft hij op. Even later komt hij het drinken brengen.



Als hij het drinken komt brengen, vraagt de ober wat iedereen wil bestellen.

Dat schrijft hij allemaal op en geeft dit briefje in de keuken aan de kok.

Dan weet de kok wat hij allemaal moet klaarmaken.

De ober haalt de menukaarten weer op.



Na een tijdje heeft de kok het eten klaar en legt het op de borden. De ober haalt de borden uit de keuken en brengt het in het restaurant naar de goede tafel. Daar zet hij alles neer. De goede borden moeten bij de goede mensen komen te staan. Dan wenst de ober iedereen: "Smakelijk eten" toe.

Mmmmmmm.....lekker!



Daarna brengt de ober ons toetje dat we hebben besteld.

Lekker, ijs met slagroom!



Hier is de kok bezig in de keuken. Er worden allemaal lekkere hapjes gemaakt. En overall een heleboel van want er komen veel mensen in het restaurant om te eten.

Er staan hele grote pannen in de keuken en heel veel kasten en een groot fornuis om op te koken.



Als al het eten op is, vragen we om de rekening. Daarop staat hoeveel geld we moeten betalen. Dan moeten we het geld betalen aan de ober en daarna gaan we weer weg.

De ober doet het geld in de kassa van het restaurant.

Van dat geld kunnen ze weer nieuwe spullen kopen om mee te koken en andere dingen voor het restaurant.

Het was erg lekker!

Als we weg zijn, ruimt de ober de tafel op, zet de borden, de glazen en het bestek in de vaatwasmachine en dekt de tafel weer voor de volgende gasten.