



vertel eens vlinder vertel eens vlinder waar kom jij  
vandaan? Vertel eens vlinder vertel eens vlinder  
waar kom jij vandaan?

Ik was een rupsje, ik was een rupsje,  
ik zat op een blad  
ik was een rupsje, ik was een rupsje  
ik zat op een blad.

Toen ging ik spinnen, toen ging ik spinnen,  
ik spon een cocon,  
toen ging ik spinnen, toen ging ik spinnen,  
ik spon een cocon.

Maar op een morgen, maar op een morgen,  
toen kroop ik eruit,  
maar op een morgen, maar op een morgen,  
toen kroop ik eruit.

Nu ben ik een vlinder, nu ben ik een vlinder,  
en 'k vlieg door de lucht,  
nu ben ik een vlinder, nu ben ik een vlinder,  
en 'k vlieg door de lucht.

Vlinder, dagpauwoog,  
die flitsend voorbij vloog,  
met je kleurenpracht  
je vleugels zacht  
van maanlicht gewezen;  
ik wens je een bloemenleven.

