



boek



van eric carle



brief



maan



ster



steen



grot



gat



trap



deur



opening



hondje

Op een avond vindt Tim een geheime brief onder zijn kussen.

ALS DE  OPKOMT ZOEK DAN DE GROOTSTE  . DAARONDER ZIE JE EEN...

Stap voor stap volgt Tim de aanwijzingen op en ontdekt zo de betekenis van de geheime brief.
Ga met Tim op ontdekkingsreis in dit bijzondere kruip-door-sluip-door-boek vol verrassingen van Eric Carle, de maker van *Rupsje Noolgemoeg* en van nog veel meer schitterende prentenboeken.



© 1971/1998 Erka
en illustraties Eric Carle
© 2007 voor het Nederlandse taalgebied, Uitgeverij J.H. Gottmer / H.J.W. Becht BV,
Postbus 317, 2000 AH Haarlem (e-mail: post@gottmer.nl;
Uitgeverij J.H. Gottmer / H.J.W. Becht BV
is onderdeel van de Gottmer Uitgevers Groep BV
Vertaling: J.H. Geert
De vertaling van dit boek verscheen eerder onder de titel
Het geheim van de zwarte idool
ISBN 978-90-227-4310-9
NUR 273
Druk: 1019 8 7 6 5 4 3 2 1
Jaar: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007



achterkant