

Lees het verhaal

Oma is er!

Daan is er!

Het is feest.

Feest voor Daan.

Er staat taart.

Op de taart staan zes kaarsen.

Oma leest voor uit een boek.

Maar dat is gek.

Oma zegt een raar woord.

Ik heb ook geen bril op, zegt oma.

Mijn bril is zoek.

Daan zoekt de bril.

Weg is de bril.

Daan gaat naar oma.

Dan ziet Daan de bril.

Hij staat op oma haar hoofd.

- Zoek 4 woorden met een aa

-----  
-----  
-----  
-----

- Hoeveel jaar wordt Daan?

- Schrijf het woord oma en het woord Daan



- Teken Daan met de taart



- Teken oma met de bril

