

de reis van kleine
papegaai



kouTselp@ghil.com

geschreven en getekend door

aan de kant, aan de kant,
ik ben al een echte olifant!



ik ben meneer de bruine beer.

ik stink wat daar, ik stink wat hier,
wat ben ik toch een lekker dier.



kom dan hier, jij lekker dier!

hop, hop, hop, drie, twee, één,
en op mijn kop.



kop naar binnen, ik ga naar huis,
staart naar binnen en ik ben thuis.

ik ben een pauw,
mijn staart is prachtig blauw.



ik zag de olifant
en de beer,
het stinkdier,
krokodillen
en eh... wat zag ik nog meer?
o ja, apen,
de schildpad
en de pauw.
de lucht was rood, geel, groen en blauw,
dus toen was ik thuis,
want ik zag jou !!