

Hallo kinderen,



Ik ben Opa Brom. Misschien kennen jullie mij niet maar ik heb een letterwinkeltje. In die winkel verkoop ik allemaal letters aan mensen. Nu heeft de koningin een tijdje geleden al mijn letters gekocht en toen ben ik op reis gegaan naar Engeland, Frankrijk en Italië.

Maar ik hoorde dat veel mensen geen letters meer kunnen kopen in het letterwinkeltje omdat die dicht is. Nu hoorde ik van jullie juf dat jullie al veel weten over letters. Willen jullie een letterwinkeltje openen in de klas? Dan kunnen mensen daar komen om letters te kopen tot ik weer terug ben van vakantie.

Misschien willen jullie vaders en moeders wel helpen met het maken van letters? Vraag het ze maar eens.

Ik ben erg benieuwd. Kunnen jullie het antwoord in het koffertje stoppen en op de tafel zetten? Dan haal ik het wel op als ik in de buurt ben.

Groet van Opa Brom