



Naar de kapper

Mijn pa - pa heeft een baard - je, mijn zus - je heeft een staart-je.
Mijn ma - ma heeft een krul - len - bol, mijn broer zijn hoofd staat vol.

En ik heb leu - ke piek - jes, met daar - rond e - las - tiek - jes.
En ik wil naar de kap - per, dan word ik vast nog knap - per.

Tekst Riet Wille - muziek Jos Bielen

