

Hallo kinderen van groep 1 en 2 a

Wat hebben jullie prachtige tekeningen van mij gemaakt!

Er zijn een heleboel die echt op mij lijken.

Ik heb gewoon zin om bij jullie in de klas te komen.

Jullie moeten nog één nachtje slapen.....

Misschien kan juf vast een stoeltje maken met mijn naam erop.

Mijn naam is: B A S

Dan kom ik donderdag op school en dan kunnen jullie laten zien hoe we samen vriendjes kunnen worden.

Ik neem meteen ook maar spulletjes mee om te komen logeren.

Want dat vinden jullie ook bij vriendjes horen, las ik.

Ik ga gewoon elk weekend naar een ander kindje hier in de klas en daar kom ik dan logeren. In de klas wil ik ook wel met jullie meespelen.

Tot donderdag!

Daaaag

Bas