

Ik zoek een vriendje.....

Lieve kinderen van groep 1 en 2 a,

Gisteren kwam ik langs de school en keek door jullie raam naar binnen.

Het zag er erg gezellig uit en er stonden veel stoeltjes.

Nu wil ik graag vriendjes.

Die heb ik nu niet en dat lijkt me wel erg gezellig.

Maar ik ben ook bang dat jullie mij gaan plagen.

Willen jullie misschien een vriendje van mij worden?

Als jullie dat willen, kunnen jullie dan eerst een briefje aan mij sturen?

Ik wil wel graag weten hoe jullie een vriendje van mij willen worden.

Misschien kunnen jullie dat aan juf vertellen en kan juf dat opschrijven.

Doe die brief maar in mijn koffertje dan lees ik het wel.

Dan schrijf ik wel weer op of ik bij jullie in de klas wil komen.

Ik ben benieuwd.

Daaaag

Groetjes van mij.