



Hallo kinderen van deze klas,

Vorige week hebben jullie een ei gevonden, in de klas hebben jullie veel eieren bekeken want er zijn veel dieren die uit een ei komen.

Nu is het ei stuk..... weet je hoe dat komt? Ik ben er uit gekomen!

Ik ben Dino. Ik ben een dinosaurus. Gelukkig voor jullie eet ik alleen maar planten.....

Ik heb in de klas al gezocht maar ik kan niet zo veel te eten vinden. Daarom heb ik deze brief eerst maar even neergelegd. Dan zoek ik wat te eten voor mezelf.

Willen jullie me misschien helpen?

Mijn moeder heeft dit ei in een tijdmachine gestopt en zo ben ik in het bos terechtgekomen. Daar heeft een juf mijn ei gevonden en mee naar school genomen.

Dat vind ik wel gezellig maar ik heb ook honger en hier is veel asfalt, auto's, fietsen, mensen.....

Willen jullie eens voor mij opzoeken hoe een goed plekje voor mij er uitziet? Jullie lijken me hele knappe kinderen. Maak er maar mooie tekeningen van dan kom ik ze bekijken.

Dan weet ik waar ik later weer naar toe kan. Willen jullie ook helpen om een tijdmachine te maken? Dan kan ik daarin weer terug.

Ook zou ik graag wat blaadjes willen om op te eten.....

Helpen jullie mij?

Ik hoop het. Schrijf het maar op een briefje dan kom ik wel weer langs om het antwoord te lezen.

Groetjes,

Dino