



Hoi kinderen van groep 1 en 2 a,

Weer een brief van mij.....van Dino!

Ik ben vannacht bij jullie in de klas geweest om te slapen. Maar er was nog geen eten in de klas, dus moest ik vanmorgen de deur maar weer uit om blaadjes te zoeken.

Ik heb het erg druk gehad.....wat hebben jullie prachtige tekeningen gemaakt!

Ik heb goed gekeken hoe het plekje eruit ziet waar ik het liefst zou willen wonen.

Dat plekje moet bomen hebben, gras, wat water en het liefst een vulkaan.

Ik heb uit jullie tekeningen twee tekeningen gezocht die er het meest op lijken.

Ik leg ze bij deze brief.

Willen jullie in de bouwhoek een mooi plekje voor mij maken die veel lijkt op jullie tekeningen? Kijk ook maar eens in de boeken over dinosaurussen. Dan weten jullie waar ik van houd.

Nou.....ik ben nieuwsgierig.

Ik kom snel weer terug om te kijken of er al een mooi plekje is. Als dat is gelukt, kom ik bij jullie!

Dag dames en heren!

Groeten van Dino