

Afsluiting en tentoonstelling: rechten van het kind project

Een fotocollage om aan te geven hoe de tentoonstelling er uit zag.
Er was een grote opkomst en iedereen heeft er volop van genoten.



Een wensput in een klas.....
Voor een muntje kon je een wens doen.....
En nu maar hopen dat het uitkomt!



Iedereen heeft meegezongen op deze CD
Hij is prachtig geworden! We zijn er trots op.
Ze zijn nog te koop!



Groep 7 heeft prachtige schilderijtjes gemaakt en verkocht!



En ook met de zelfgemaakte damborden zijn heel wat spelletjes gespeeld.

Meena stond bij de kleutergroepen erg in de belangstelling.



Meena poppen.....



De school van Meena.....



De voorstelling over Meena



Hoe woont Meena



En hoe woon je zelf



Een kring van kinderen bij de werkboekjes



Een slangenbezweerder.....



Werkjes
en Meena en Rahju poppen



Verkoop van zelfgemaakt speelgoed door groep 3



Een sloppenwijk



Schoenenpoetsers uit groep 8



Huisjes in Afrika

En zo was er nog veel meer.....

- Er reed een Riksja tussen de dependance en het hoofdgebouw
- Er liepen bedelaars rond
- Er was allemaal eten en drinken te koop: couscous, soep, poffertjes, etc.
- De wereldwinkel had een stand
- In de hal was een sloppenwijk gebouwd van dozen. Kinderen speelden hier tussen alles in gewoon door.
- In het speelokaal waren gedurende de avond allemaal optredens van groepen
- Een spel kon in de personeelskamer gedaan worden: raad het land. Er hingen allemaal foto's van kinderen uit andere landen.
Het was de bedoeling om te raden uit welk land de kinderen kwamen.
- Een van de leerkrachten had een mooi schilderij gemaakt en deze is per opbod verkocht
- Een leerkracht heeft salsa-dansles gegeven
- Een groep had een Indische Rijsttafel gemaakt en dit werd verkocht
- Een andere groep had diverse Molukse hapjes en zong een Moluks lied

Kortom: Het was een groot feest.

De opbrengst van alle activiteiten gaat naar Unicef!