



tulpen



Hollandse luchten



muntgeld



snert



hutspot



**stampot
boerenkool**



pepermunt



drop



pindakaas



hagelslag



kaas



koningin



prins en prinses



prinsesjes



leeuwen



draaiorgel



delfts blauw



dijk



molen



koeien



vlag



oranje wimpel

Wilhelmus van Nassauwe

Tekst: Marinus van St. Aldegonde (?)
Melodie: Uit Frankrijk.

Bewerking: Cor Kee

Wil-hel-mus van Nas-sau-we hen ik, van duit-se
In Go-des vrees te le-ven heb ik al-tijd ge-
blood. Het va-der-land ge-rou-we blijf ik tot in den
tracht. Door-om ben ik ver-dre-ven, om land en goed ge-
doed. Een prin-se van O-ran-je ben ik, vrij on-ver-
tracht. Maar God zal mij re-ge-ren als een goed in-stru-
veerd; de ko-ning van His-pan-je heb ik al-tijd ge-eerd.
ment, dat ik zal we-der-ka-ren nog in mijs re-gt-ment.

wilhelmus



klompen



bloedkoralen



klederdracht



voetbalteam