

# MIJN PORTRET

Ik pak m'n verf en m'n kwast  
En maak een schilderij

Wat zal het worden?

Een portret,  
Het lijkt precies op mij

Eerst de ogen  
Dan de neus  
Het mondje hoort erbij

Nu nog het haar  
Een hele bos  
De oren laat ik vrij

Zo, mijn portret is klaar

Nog een ding moet ik zetten  
Dat is mijn naam

Hier onderaan

Daar moet je ook op letten

Marja Bos