

Lieve kinderen van groep 1 en 2 a,

Ik ben een meisje

Mijn moeder vindt dat ik altijd vies ben

Nou is dat ook wel zo maar dat komt omdat er allemaal kleine ongelukjes gebeuren en dat kan iedereen toch overkomen?

Maar mijn moeder houdt nou eenmaal van schoon.....

Mijn verhalen staan in een boekje.

Jullie juf gaat dat voorlezen.

Maar ik zou het zo leuk vinden als jullie mij eerst eens gingen tekenen.

Dan kan juf daarna beginnen met voorlezen.

Mijn naam is **Floddertje**

Mijn haar zit erg wild

Ik ben dus volgens mijn moeder vaak vies

Ik heb een hondje en die heet **Smeerkees**

Ik heb een jurkje aan.

Gaan jullie me nu tekenen?

Ik ben benieuwd!

Groeten van Floddertje